

Welkom

Aansteken van de kaars

Inleiding

Koor "Thou knowest, Lord" – Henry Purcell

Moment van stilte en inkeer

Psalmengebed:

Samenzang Psalm 68: 1,2 - (wisselzang mannen en vrouwen)
Koor Psalm 23 - "The Lord is my shepherd" van John Rutter
Samenzang Psalm 126a - "Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap"

Schriftlezingen

Profetenlezing Jesaja 65:17-23
Samenzang Liedboek 749 :1 – " 'Op waakt op!' zo klinkt het luidde"
Epistellezing 2 Petrus 3:3-14
Tenoren koor Uit cantate 140 – "Zion hört die Wächter singen" van J.S. Bach
Evangelielezing Mattheus 25:1-13
Samenzang Liedboek 749:3 "Laat ons U ter ere zingen"

Gedicht

Stilte

Gebeden

Na het eerste deel (de voorbeden) volgt gelegenheid voor stil gebed, waarin iedereen zijn persoonlijke gebeden tot God kan richten. Als samenvatting van alle gebeden wordt het gebed afgesloten met het "Unser Vater" van Homilius door het koor.

- Voorbeden worden telkens afgewisseld met het Taizé gebed: "Mijn ziel verstillt in rust en vrede bij God"
- Stil gebed
- Koor: "Unser Vater in den Himmel"

Avondlied

Samenzang liedboek 248 "De dag, door uwe gunst ontvangen"
1: allen. 2: mannen. 3: vrouwen. 4: allen

Uitleiding

Koor John Rutter – "A Clare Benediction"

Graag in stilte de kerk verlaten.